

R. GOSCINNY **Asterix** A. UDERZO

Asterix *Het pretpakket*

Tekst René GOSCINNY
en Albert UDERZO

Tekeningen Albert UDERZO



14
KORTE
VERHALEN

UITGAVE
LES ÉDITIONS
ALBERT
RENÉ

UDERZO

GOSCINNY EN UDERZO
PRESENTEREN

VEERTIEN KORTE VERHALEN VAN ASTERIX

Asterix *Het pretpakket*

Tekst René GOSCINNY
en Albert UDERZO

Tekeningen Albert UDERZO



Ontwerp : BB2C
Lay-out en inkleuring : Studio "Et Cetera"
Vertaling : Frits van der Heide

UITGAVE
LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

26, AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS FRANKRIJK

<http://nl.asterix.com>

Bericht van de uitgever

In 1993 verscheen in Frankrijk een eerdere editie van dit album. Het heette «Asterix et la rentrée gauloise» (Het begin van het nieuwe schooljaar, in dit geval in Gallië) en was bedoeld als ondersteuning voor de verkoop van de video's van de eerste Asterix-films. Tien jaar later leek het ons een goed idee om een nieuwe, bijgewerkte en aangevulde versie van dit album uit te brengen. Nu niet alleen voor het Franse, maar ook voor het Nederlandstalige publiek.

Een aantal van deze verhalen is eerder in het Nederlands verschenen in o.m. een reclame-uitgave (1983) en in diverse schoolagenda's. Sinds de jaren '60 hebben René Goscinny en Albert Uderzo een reeks fraaie, korte verhalen gemaakt. Tenminste, voor zover hun werk aan de lange avonturen van Asterix dat toeliet... en dat was maar heel zelden. «Pilote», het inmiddels verdwenen Franse tijdschrift dat een hele generatie van stripliefhebbers wekelijks en later maandelijks aan zich kluisterde, was doorgaans het bevoorrechte medium voor eerste publicatie. Maar er waren ook gelegenheidsuitgevers: o.m. een vrouwenweekblad, een Olympisch promotieproject en een aantal Amerikaanse dagbladen.

Het lag dan ook voor de hand dat al die verhalen een keer in een speciaal album zouden verschijnen, naast de traditionele Asterix-reeks. Dat was niet alleen onvermijdelijk, maar ook een zaak van levensbelang, gezien de bedreiging die bij Les Éditions Albert René binnenkwam: we zouden gedwongen worden om gebraden everzwijn te eten bij het ontbijt als de uitgave er niet zou komen. Daarom hebben we maar besloten om toe te geven aan deze chantage. De lang verborgen gebleven pareltjes hebben een glansbad gekregen. Het is nu tijd om ervan te gaan genieten. De verhaaltjes zijn voor een deel gesigineerd door alleen Albert, hetgeen inhoudt dat ze zijn gemaakt na de dood van zijn vriend en collega René in 1977. De andere zijn van de hand van het beroemdste duo van de internationale strip: René Goscinny en Albert Uderzo.

Albert Uderzo is in het voorjaar van 2003 achter zijn tekentafel gaan zitten. Hij heeft niet alleen de omalagillustratie gemaakt, maar ook de tekst en de tekeningen van een nieuw verhaaltje van vijf pagina's over een heel bijzondere haan. Zal dit symbool van Gallië even dapper weerstand bieden aan zijn keizerlijke tegenstrever als onze dappere vrienden?



HET GALLISCHE DORP

GROOTMOCVM

LAVDANVM

AQVARIVM

ADRVNDVM

ARMORICA

GALLIA

(Romeins gebied)

50 v. Chr.

**HET LAND
DER KELTEN**

AQVITANIA

**PROVINCIA
NARBONENSIS**

ZO'N 2000 JAAR GELEDEN WAS HEEL GALLIË (ZO HEETTE FRANKRIJK TOEN) BEZET DOOR SOLDATEN VAN DE ROMEINSE VELDHEER JULIUS CAESAR. HÉÉL GALLIË? NEE, EEN KLEIN DORP BLEEF DAPPER WEERSTAND BIEDEN AAN DE OVERHEERSERS EN MAAKTE HET LEVEN VAN DE ROMEINEN IN DE OMRINGENDE LEGERPLAATSEN BEPAALD NIET GEMAKKELIJK...



ASTERIX, DE HELD VAN DIT VERHAAL. KLEIN, SLIM, VOL IDEEËN EN ALTIJD BEREID OM DE MEEST HACHELIJKE OPDRACHTEN UIT TE VOEREN. ASTERIX DANKT ZIJN BOVENMENSELIJKE KRACHT AAN DE TOVERDRANK VAN DE DRUÏDE PANORAMIX...



OBELIX, DE ONAFSCHEIDELIJKE METGEZEL VAN ASTERIX. MENHIRHOUEER VAN BEROEP EN IN ZIJN VRIJE TIJD GROOT LIEFHEBBER VAN EVERZWIJNEN. OBELIX IS ALTIJD BEREID MET ASTERIX OP AVONTUUR TE GAAN. HIJ IS STEEVAST VERGEZELD VAN IDEFIX, DE ENIGE HOND OP AARDE DIE SPONTAAN BEGINT TE JANKEN ALS ER EEN BOOM WORDT GEVELD.



PANORAMIX, DE EERBIEDWAARDIGE DRUÏDE. MET ZIJN GOUDEN SNOEIMES SNIJDT HIJ MARETAK, WAARMEE HIJ ZIJN BEFAAMDE TOVERDRANK BEREIDT DIE ONOVERWINNELIJK MAAKT. MAAR HIJ KENT NOG VELE ANDERE GEHEIME RECEPTEN...



KAKOFONIX IS DE BARD, OFTEWEL DE DORPSZANGER. DE MENINGEN OVER HEM ZIJN VERDEELD: HIJ VINDT ZICHZELF GENIAAL EN DE ANDERE DORPSBEWONERS VINDEN DAT NIET. ALS HIJ Z'N MOND HOUDT, WORDT HIJ ECHTER ZEER GEWAARDEERD.



HEROÏX, TENSLOTTE, IS HET STAMHOOFD. DEZE STATIGE, DAPPERE, LICHTGERAAKTE KRIJGER WORDT DOOR ZIJN MANNEN GERESPECTEERD EN DOOR ZIJN VIJANDEN GEVREESD. HEROÏX IS MAAR VOOR ÉÉN DING BANG EN DAT IS DAT DE HEMEL OP Z'N HOOFD VALT. MAAR DAAROVER ZEGT HIJ ALTIJD: "DAT ZAL M'N TIJD WEL DUREN!"



Terug naar school

06 oktober 1966

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

52 keer per jaar piekerde de redactie van het weekblad «Pilote» zich suf om een thema te verzinnen voor het nummer van die week.

Het begin van het nieuwe schooljaar kwam uiteraard ook aan de orde en René en Albert bogen zich over de situatie in het oude Gallië. Hoe kreeg je in het jaar 50 voor onze jaartelling al die vrijgevochten kinderen weer in de schoolbanken? René ging achter zijn schrijfmachine zitten en stuurde het scenario naar Albert. «René's talent had iets extra's», zegt Albert Uderzo ook vandaag nog. «Hij stemde zijn scenario's af op de wensen van de tekenaars: Morris bijvoorbeeld had een hekel aan woordspelingen en daarom komen die in de verhalen van «Lucky Luke» niet voor. Tabary was er gek op en de avonturen van «Iznogodh» zitten dan ook boordevol woordgrappen.»

Tussen René en Albert was de wisselwerking totaal. Ze waren verbonden door vriendschap en een absoluut wederzijds begrip. Nooit maakten ze zich zorgen over de kwaliteit van elkaars werk. Daarom tekende Albert de omslagillustratie voor het tijdschrift Pilote zonder vooraf overleg met René.

«Pilote», n° 363







De geboorte van Asterix Oktober 1994

Tekst en tekeningen Albert Uderzo

Ter gelegenheid van 35 jaar Asterix, wilden we rond de kleine Galliër een speciaal tijdschrift maken, in de geest van «Pilote» in de jaren 60. We vonden personen en auteurs uit heel Europa bereid om blijk te geven van hun vriendschap voor Asterix en zijn vrienden. Daarnaast wilden we natuurlijk ook nog niet eerder verschenen pagina's van Asterix publiceren.

In het voorjaar van 1994, in een vliegtuig naar Kopenhagen, vertelde Albert Uderzo ons enthousiast over zijn plannen voor een verhaaltje ter gelegenheid van deze verjaardag. Hij verknudelde zich al bij voorbaat bij het idee het geheim van de geboorte van Asterix en Obelix te onthullen. Bij dezelfde gelegenheid verklapte hij de namen van hun respectievelijke ouders: Praline en Astronomix enerzijds en Gelatine en Obelopalix anderzijds.

«Het speciale Asterix-tijdschrift»



IN 35 VOOR J.C.*

* JULIUS CAESAR

IN DIE TIJD ZUCHT HEEL GALLIË ONDER... HET ZOETE LIJK VAN DE VREDE EN GENIETEN DE INWONERS NOG VAN DE GENEUGTEN VAN HET LEVEN, ZOALS IN DIT KLEINE DORP IN ARMORICA, WAAR WE LATER, NA DE VEROVERING VAN GALLIË DOOR JULIUS CAESAR, NOG HEEL WAT VAN ZULLEN HOREN...





DIT IS DE EERSTE VAN EEN LANGE REEK'S
VISSEVECHTEN IN HET GALLISCHE DORP.



OP DAT
MOMENT...





LATEN WE
LIEVER DE TWEE
KERSVERSE VADERG
VAN DEZE PASGE-
BORN GALLIERS
GELUKWENS!



IK HEB
EEN
ZOON!!!

IK OOK!!!



HIJ HEET
ASTERIX
EN HIJ WORDT EVEN
STERK ALS ZIJN
VADER!



MIJN ZOON HEET
OBELIX
EN HIJ IS EVEN SLIM ALS
ZIJN VADER!



ZE ZIJN OP DEZELFDE DAG,
OP BIJNA DEZELFDE TIJD GEBORN.
BIJ TOEGATIG! DAT BETEKENT DAT ZE
ALTIJD VERBONDEN ZULLEN ZIJN
DOOR EEN HECHTE VRIEND-
SCHAP!



EEN PAAR DAGEN NA DEZE DUBBELE GEBOORTE, KOMT HET HELE DORP BIJEEN OM DE BLIJDE GEBEURTENIS TE VIERN. TIJDENS HET FEESTMAAL DOET IEDEREEN ZICH TE GOED AAN GEBRADEN EVERZWIJN.

IK GA LATER
OVER HUN
HELDENDADEN
ZINGEN!

DAT FULLEN
WE NOG WEL
'NF FIEN!

DIE ENE IS
VEEL DIKKER DAN
DE ANDERE!

HIJ IS NIET DIK.
HIJ IS GEWOON STEVIG
GEBOUWD!

MOET JE ZIEN!
HET IS NET ALSOF HIJ
LIET TE GENIETEN VAN
DE GEUR VAN GEBRADEN
EVERZWIJN!

Einde

EN 35 JAAR LATER, IN 50 VOOR CHR.,
BESINNEN DE AVONTUREN VAN ASTERIX DE
GALLIËR EN ZIJN TROUWE MAKKER OBELIX.
AVONTUREN DIE NOG WEER LATER, VEEL
LATER, WORDEN NAVERTELD DOOR TWEE
VRIENDEN, DIE DAARMEE WILLEN PROBEREN
OM OUD EN JONG 'N BEETJE TE VERMAKEN.

In 50 voor J.C. Mei 1977

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

Georges Dargaud, de uitgever van het weekblad «Pilote» en de albums van Asterix, wilde zijn topserie op de Amerikaanse markt brengen. De directeur van een «syndicate» kwam naar Parijs voor een ontmoeting met de scheppers van het fenomeen waar iedereen het over had: «Asterix»... De zaak was snel beklonken. Een album van Asterix zou met één strook per dag in een aantal Amerikaanse kranten worden gepubliceerd. René en Albert waren opgetogen, maar ook voorzichtig. Ze vroegen zich af of het misschien niet beter was om de wereld van Asterix op een speciale, beknopte manier bij de Amerikanen te introduceren, alvorens een heel avontuur te publiceren. Het gevolg was een verhaaltje van drie pagina's, dat lange tijd onbekend is gebleven in Frankrijk. Het befaamde «National Geographic» publiceerde deze pagina's in het maartnummer van 1977, ter gelegenheid van een belangrijk artikel over de Galliërs. De inspanningen van onze auteurs werden niet beloond, want de publicatie van de strookjes op het formaat van de Amerikaanse strips hield een verkleining in die zich slecht verdroeg met de tekstballons van Asterix. De auteurs wilden hun oorspronkelijke pagina's niet verder aanpassen. Dat gebeurde ook nooit in het geval van een vertaling in bijvoorbeeld het Duits of het Nederlands. Het transatlantische avontuur eindigde daarom nu het eerste album. René en Albert sloegen het aanbod om te emigreren en hun werk aan te passen aan het Amerikaanse formaat, af.



IN HET JAAR 50 VOOR J.C. HADDEN DE ROMEINSE LEGIOENEN DE HELE, TOT DAN TOE BEKENDE WERELD BEZET...



HUN OPPEBEVELHEBBER, JULIUS CAESAR, WAS OP HET TOPPUNT VAN ZIJN MACHT EN, ONVERZADIGBAAR ALS HIJ WAS, DROOMDE HIJ NOG STEEDS VAN NIEUWE VEROVERINGEN...

WETEN JULLIE ZEKER DAT ER NIETS MEER IS?

ATLANTISCHE OCEAAN



IN ROME VIERDE CAESAR DE ENE TRIOMF NA DE ANDERE...



...EN HIJ VOERDE IN ZIJN ZEGESTOET DE OVERWONNEN VOLKERN IN KETENEN MET ZICH MEE...

DENK JE DAT WE VANMIDDAGS VRIJ KRIJGEN OM WAT TE WINKELN?

AARDIGE STAD, IS HET NIET? ALLEEN 'N BEETJE TE LATUNG, WAT?

Hoor een dagje, prima! Maar ik zou er niet willen wonen.

HEB JE DE PRIJZEN GEZIEN, HIER?

14m\$10
• £ 33

GAAN WE OOK NOG NAAR HET CIRCUS?



EEN VAN DE OVERWONNEN LANDEN WAS GALLIË.



GALLIË HEET TEGENWOORDIGS FRANKRIJK EN HET WORDT BEWOOND DOOR FRANGEN.

ALLES GOED, MONSIEUR?

ZOLANG HET ZONNETJE MAAR SCHIJNT!



DE VOORVADEREN VAN DE FRANGEN WAREN DUS DE GALLIËRS.

ALLES GOED, MONSIEUR?

ZOLANG DE HEEMEL NIET OP ONS HOOFD VALT...



ER WAREN TWEE SOORTEN GALLIËRS: ZIJ, DIE DE OVERHEERSING DOOR DE ROMEINSE BEZETTER AANVAARDEN...



...EN DE GEWOONTEN EN DE SPRAAK VAN HUN OVERWINNAARS OVERNAMEN...

QUO VADIS, MENEER?

ALEA JACTA EST...



...EN ZIJ, DIE DE VRIJHEID LIEFHADDEN EN WEEERSTAND BODEN AAN DE BEZETTER.



EEN VAN DIE OPSTANDIGE GROEPEN GALLIËRS WOONDE IN EEN PIEPKLEIN DORP AAN DE WEST-KUST VAN HET LAND.



DE ROMEINEN HIELDEN DEZE OPGEWEKTE, ONBEZORGOE EN GOEDLACHSE GALLIËRS NALWGEZET IN HET OOG.

IK GNAP HET GEVOEL VOOR HUMOR VAN DIE GALLIËRS NIET!



VAN ALLE KRIJGERS LIET HET DORP, WAS ASTERIX DE SLIMSTE.



ROMEINSE SPIONNEN ONTMAKERDE HIJ HET SNELST VAN IEDEREEN.



HOE KON HIJ DAT NOU WETEN? IK HAD ME ZO GOED VERMOED!

IK ZEI HET JE TOCH: EIKEN STINKEN NIET NAAR KNOFLOOK!



OBELIX IS DE VRIEND VAN ASTERIX. HIJ IS MENHIR-HOUWER VAN BEROEP.



GESCHIEDKUNDIGEN VRAGEN ZICH NOG STEEDS AF WAAR DEZE MENHIRS EIGENLIJK VOOR DIENDEN...



IN IEDER GEVAL WIJZEN ZIJ HET GEBRUIK DAT OBELIX ER DIKWILS VAN MAAKT, BESLIST VAN DE HAND. DE ROMEINEN OOK, OVERIGENS.



DE GRAPPEN VAN DIE GALLIËRS KOMEN BEHOORLIJK HARD OVER!



KWIK, ASTERIX! IK HEB IDEFIX EEN NIEUW KUNSTJE GELEERD!



DIT LIJKT MISSCHIEN VREEMD, MAAR MEN MOET NIET VERGETEN DAT IN HET JAAR 50 VOOR CHR. DE HONDENBROKJES NOG NIET WAREN UITGEVONDEN.



SMAK!

IDEFIX IS, NET ALS ALLE ANDERE GALLIËRS UIT HET DORP, ZO VERSCHRIKKELIJK STERK DANKZIJ DE TOVERDRANK VAN DE DRUIDE PANORAMIX.



ZIJN BROUWSEL BRENGT HEEL WAT OPSCHLIJDING TEWEES... NIET ALLEEN BIJ DE GALLIËRS...

JE WEEFT BEST DAT IDEFIX NIET VAN ONTWOERTELDE BOMEN HOUDT!

MAAR... IK LEUNDE ER ALLEEN MAAR TEGEN!



...MAAR OOK BIJ DE ROMEINEN.

IK HAAT DE GALLISCHE KEUKEN!



MAAR WE MOETEN NOG EEN PAAR BELANGRIJKE DORPSBEWONERS VOORSTELLEN, ZOALS DE BARD...



IK HOU VAN GALLIË, MET Z'N ZEE EN Z'N BOSSEN... MAAR VAN WIE IK 'T MEEST HOU, ...IS DE...



...GALLISCHE VR... AUW!

EN HOEFNIX, DE SMID DIE WAARSCHIJNLIJK MODEL HEEFT GESTAAN VOOR ALLE TOEKOMSTIGE MUZIEKRECENSSENTEN...



HET STAMHOOFD IS DE GEDUCHTE HEROÏX.



ER IS GEEN DISCIPLINE IN DIT DORP! GEEN RESPECT! ER MOET MEER GEBOGEN WORDEN VOOR MIJN MACHT!



MAAR STAMHOOFD, U ZEI TOCH ZELF DAT WID...

IK ZEI DAT DE ANDEREN MOESTEN BUIGEN! NIET JULLIE, IMBECIELEN!



DE ROMEINEN ZIJN NIET OPSEWAGEN TEGEN DE BOVENMENSELIJKE KRACHT VAN DE GALLIËRS UIT HET DORP...

BIJ JUPITER! TE BEDENKEN DAT IK PAS OVER XVIII JAAR AFZWAAI...!



...DIE ELKE DAG WEER GENIETEN VAN HUN VRIJHEID.



UDERZO-
GOSINNY

EINDE

Canteclerix Augustus 2003

Tekst en tekeningen Albert Uderzo

Dit verhaal is getekend in mei 2003 en nooit ergens anders gepubliceerd. Het is gewijd aan de dorpschaan en betekent een verrijking van het persoonlijke dierenfabelboek van Albert Uderzo, die altijd veel aandacht heeft besteed aan hoenders. In elk album zien we in hoekjes en gaatjes hanen en kippen. Ze zijn getekend met veel aandacht en liefde voor het onderwerp. De oorsprong van dit verhaaltje ligt in de afgeleide filmprojecten van Asterix. Albert Uderzo had met René Goscinny een «pilot» van een tekenfilm gemaakt, waarin Idelix de hoofdrol speelde. Dit curiosum is voor iedereen onbekend gebleven. Toen Albert deze pilot na dertig jaar terugzag, kreeg hij zin om weer een verhaaltje te maken over de dieren in en om het dorp van de onoverwinnelijke Galliërs. Alsof het nabijgelegen, magische bos van «Brocéliande» hun nieuwe krachten had gegeven. Stil! Niet tegen Obelix zeggen, hoor...!



Gallische haan

CANTECLERIX de Gallische HAAN

- 4 DERZO -

ER WORDT
VAAK BEWEERD
DAT DIEREN EEN
GEMEENSCHAP-
PELIJKE TAAL
HEBBEN WAAR-
DOOR ZE MET
ELKAAR KUNNEN
COMMUNICEREN.
HET BEWIJS DAAR-
VOOR WORDT
GELEVERD MET
DIT VERHAAL, DAT
BESINT HOOS IN
DE ARMORICAANSE
LUCHT, BOVEN EEN
DORP DAT WIJ
GOED KENNEN...





HET IS DONKER EN IEDEREEN IN
HET DORP SLAAPT. IEDEREEN?
NEE! EEN BLIJFT DAPPER STRIJD
LEVEREN TEGEN... DE SLAAP!



DE VOLGENDE
DAG, BIJ ZONS-
OPGANG...

LATEN WE EEN
PAAR EVERZWIJNEN GAAN
VERSCHALKEN VOOR HET
ONTBLOT.

GOED IDEE.
BOGVERS ZIJN ZE
HET LEKKERST!

VEEMD...
ANDERS GAAT IDEFIX
ALTIJD MET ONS MEE,
OBELIX!

MISSCHIE
HEEFT HIJ EEN
ZWARE NACHT
ACHTER DE
RUG...







De mistletoe 07 december 1967

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

De laatste « Pilote » van dat jaar moest over nieuwjaarswensen gaan. Dat was nu eenmaal traditie...

Het leek René een goed idee om deze keer onze geliefde Galliërs daarbij te betrekken. Hij stelde Albert voor om een gewoonte, afkomstig uit oude druïde-tradities, te laten herleven: elkaar een zoen geven onder de maretak (mistletoe). Na « Asterix als Legioensoldaat », leek het de auteurs leuk om nog een keer gebruik te maken van Obelix' verliefdheid op Walhalla.

Deze keer durft Obelix bij grote uitzondering zelf het initiatief te nemen.

Door een ongelukkige speling van het lot, ziet hij zijn opzet mislukken.

Dit verhaaltje is een prachtige combinatie van de ingetogen en geraffineerde humor van René Goscinny en de gevoelige, plastische tekeningen van Albert Uderzo.



« Pilote », n° 424

De mistletoe

UDERZO
&
GOSCINNY

HET AARDIGE GE-
BRUIK OM ELKAAR
ONDER DE MISTLE-
TOE (MARETAK) TE
ZOENEN, WAS AL
BIJ DE GALLIERS
BEKEND...

DUS, WANNEER TWEË GALLIËRS EL-
KAAR TEGENKWAMEN ONDER DE
MARETAK, ZOENDEN ZE ELKAAR...



ZO WAS HET GEBRUIK, EN
WIE HET VERGAT OF WEI-
GERDE MEE TE DOEN, WERD
ERNSTIG BERISPT.

MAAR...
IK WAS AAN
HET ZINGEN,
EN...

O, JA? DAN MAG
JE VAN GELUK
SPREKEN DAT JE
ER ZO GEMAKKE-
LIJK VAN AF
KOMT!



WIE JE TEGENKWAM,
WAS NATUURLIJK
PUUR TOEVAL...

GA SPELEN, IDEFIX!
GA MET ASTÉRIX SPE-
LEN! WAT IK TE DOEN
HEB, IS NIET GESCHIKT
VOOR KLEINE HOND-
JES!



MAAR SOMMIGE SNOOD-
AARDS WILDEN 'T TOEVAL
GRAAG 'N HANDJE HELPEN...





Mini Midi Maxi

02 augustus 1971

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

Gezien het wereldwijde succes van Asterix en zijn vrienden, vroeg de redactie van het weekblad «Elle» de auteurs om voor een zomernummer een bijdrage met een typisch vrouwelijk onderwerp te leveren.

Hoewel het dorp van de onoverwinnelijke Galliërs over het algemeen een echte mannenwereld is, luten de auteurs toch op sluwe manier bepaalde heldinnen steeds weer terugkomen.

Dan denken we aan Bellefleur, de vrouw van het stamhoofd, mevrouw Nestorix, die in dit verhaaltje de hoofdrol speelt, of Walthalla en Cleopatra... Het is dus niet juist om de auteurs van Asterix vrouwenvriendelijkheid aan te wijven. In tegenstelling tot zo veel andere beroemde series, spelen in Asterix vrouwen meer dan een bijrol. De auteurs maken van de vrouwen weliswaar karikaturen, maar dat doen ze met humor en inzicht. En zij ontzien wat dat betreft hun mannelijke helden ook niet. Kijk maar naar het stamhoofd op zijn schild, naar Kostunrix, of beter nog, naar Koefnix... Ze worden bedankt!



ER WORDT VAAK BEWEERD DAT GALLIËRS BARBAREN WAREN, MAAR NIETS IS MINDER WAAR. DE TROTSE KRIJGERS VAN VERINGETORIX KENDEN DE VERFIJNINGEN VAN DE BESCHAVING EN HUN CHARMANTE ECHTGENOTES BEKOMMERDEN ZICH NIET ZOZEER OM "VENI, VIDI, VICI" ALS WEL OM MINI, MIDI, MAXI...



DE GALLISCHE VROUW DRAAGT DIKWILS EEN LANGE HOOFDDOEK, IN ROMANSE STIJL, OM HAAR VOORKOMEN 'N VOORNAAM TINTJE TE GEVEN...

KOM NAAR
BENEDEN ALS
JE DURFT!

WAT?!

WAT IS DAT
VOOR GE-
SCHREEUW?

DAT NEST
HEEFT MIJN
PLAATS INGE-
NOMEN...

EN DAN BEWONDEREN
WE NIET DE SIERADEN...

ZEG 'NS EERLIJK,
FORENTIENTJE...
VIND JE HAAR MOOIER
DAN IK?

JA.

AFGETAKELD,
AFTANDS FOSSIEL
!

M'N STOK!
WAAR IS M'N
STOK?!

...ALTIJD ZEER
SMAAKVOL...

KOSTUNRIX!

...VERVAARDIGD VAN
METAAL, BEEN OF GLAS...

HÉ, ZEG!
RUSTIG AAN
EEN BEETJE!

BEMOEI JE MET JE EIGEN
ZAKEN, IMBECIEL!

DE ELEGANTE, GALLISCHE VROUW IS DOL
OP KETTINGEN, ARMBANDEN, BROCHES...

ZELFS HET STAMHOOFD
HEEFT NIET HET RECHT
OM ME TE BE-
LEDIGEN!

SPLATSJ

...HET ZIJN MEESTERWERKJES VAN
SIERLIJKHEID EN VERFIJNING...

OBELEX, KOM GAUW! ZE ZIJN
AAN HET VECHTEN!

HOI!

AAN HET OP-
MAKEN WORDT
OOK VEEL
AANDACHT BE-
STEED...

IK BEN HET STAM-
HOOFD EN IK MAG
IEDEREEN BELEDIGEN
DIE IK WIL!

SPLOTSJ

MIS!
IK HEB NET OP
TIJD GEBUKT!
LEKKER, PUH!

DIT ALLES DRAAGT ERTOE
BIJ OM VAN DE GALLISCHE
VROUW EEN AANBIJDELIJK
WEZEN TE MAKEN...

...HET SYMBOOL VAN EEN SECULTI-
VEERD VOLK, DAT DOOR GESCHIED-
KUNDIGEN ZO LICHTVAARDIG
"BARBAARS" WORDT GENOEMD.

Einde

-DERZO-
&
GOSCHNIP

Asterix zoals hij nog
nooit te zien was...

11 december 1969

René Goscinny - Albert Uderzo

De geest van «Pilote» van de jaren '60 is goed terug te vinden in deze drie pagina's, die niets van hun kracht of originaliteit hebben verloren. Niet alleen zijn de uitgangspunten treffend gekozen en de teksten grappig, maar de tekeningen getuigen ook van groot vakmanschap. Je moet van goeden huize komen om grafisch gezien je collega's zo knap te karikaturiseren. Het is allemaal een beetje in de sfeer van «Mad», het beroemde Amerikaanse stripblad: de auteur is vrij om met de lezer de vruchten van zijn fantasie te delen. In overleg met René Goscinny, heeft Albert destijds deze drie pagina's alleen gemaakt. Een (her)ontdekking!



SINDE DE GEBORTE VAN ASTERIX, HEBBEN WIJ TALLOZE SUGGESTIES GEKREGEN VAN LEZERS, GESPECIALISEERDE TIJDSCHRIFTEN EN RECENGENTEN. OM AL DEZE MENSEN TE BEDANKEN VOOR HUN BIJDORAGEN, DACHTEN WIJ DAT HET INTERESSANT KON ZIJN OM SOMMIGE VAN HUN IDEEËN IN ENIGSZINS Aangepaste vorm te ILLUSTREREN.

1e SUGGESTIE:

WAAROM LAAT U DE DRUIDE NIET ALLERLEI MODERNE UITVINDINGEN GEBRUIKEN? EN IEDEREEN PRAAT BEST WEL RAAR EN DE TEKENINGEN ZIJN BEST WEL KINDERACHTIG.
NET DONALD DUCK.

„EEN GABBER..“

2e SUGGESTIE:

VERHALEN TE LANG - STOP -
TE VEEL DIALOOG - STOP -
TEKENINGEN TE UITGEWERKT - STOP -
WAAROM SEEN "ASTERIX IN AMERIKA"?
- STOP - "T. KENNUDU, GESCHIEDENIS-
LERAAR"



TOVERBOOT VAN DRUIDE - STOP -
GA ONBEKEND LAND ONTDEKKEN
VOOR ONZE RIX* VAN GALLIE
- STOP -



EVEN LATER - STOP -
ONBEKEND LAND - STOP -



DE LAATSTE ASTERIX IS
OKÉ, ONDANKS DE
LELIJKE, WARRIGE TEKE-
NINGEN. HEBBEN DAAREN-
TEGEN MET VEEL PLEZIER
DE AVONTUREN VAN DE
BEFAAMDE FLESH
GORDON HERLEZEN.

CITAAT UIT "BALLOON".
HET ORGAAN VAN
S.T.R.I.P.
(STICHTING TIJD-RUIMTE
IN PLAATJES).



DANKZIJ DE MAGISCHE
AMFOOR VAN DE DRUIDE,
KOMEN ONZE HELDEN AAN
OP MARS, NADAT ZE
JUPITER, JUNO EN MERCU-
RIUS HEBBEN BEZOCHT.

BIJ TOUTATIS!
MARS IS DE
LAATSTE KANS
OM AAN ONS LEVEN
ZIN TE GEVEN,
OPELUX!



SINDS ZE VERDWENEN ZIJN
OP AARDE, STAAT ONS
BESTAAN EN DAT VAN
ONZE STAM OP
HET SPEL!

HUN EERSTE STAPPEN OP MARS
ZULLEN BESLISSEND ZIJN...



**ASTERYX! KIJK
DAAR! WE ZIJN
GERED!**



**EINDELIJK! ROMEINEN!
EEN HEEL STEL TOFFE
ROMEINEN!**



4e SUGGESTIE: IK WERD MW OP ALS TEGENSTREVER VAN DE CINEMATODOLOGISCHE, NECROMANTISCHE SYMBOSE DE IMBECILITAIRE MICROCEREBRALITEIT VAN EEN SPREEKLUGSIGE TEKSTNOTATIE TEGENOVER DE MONSTRUEUZE RUIMTEVORMING VAN EEN EMPIRISTISCHE GRAFAME, GEBAASED OP RETROSPECTIEVE DEBILITEIT, IS EEN AANSLAG OP HET INTELLECT EN EEN BESNOTTING VAN DE STUDIE DER UNIVERSALIA. ADAPTATIEVE EN CORRECTOIRE MAATREGELEN DIENEN TEN ONMIDDELLJKSTE GECONCRETIONALISGEERD TE WORDEN. PIETER PRIETPRAETH, HOOFDREDACTORIAAT VAN HET TWOSCHRIFT DE LITERAIRE SYCOFANT (N. VAN DE A.: KORTOM, MEER TEKST EN MEER INTELLECTUELE TEKST.)

LAAT IK BEGINNEN MET JE TE ZEGGEN, OBELIX, DAT HET VOOR IEDEREEN DUIDELIJK MAG ZIJN DAT DE MENG IN DE ALLERPRILSTE JAREN VAN ZIJN AARDESE BESTAAN HET GELUKKIGST IS EN DOOR IEDEREEN HET AANBIDELIJKST WORDT GEVONDEN. WAT IS DAT TOCH MET BORELINGEN DAT ZE DOOR EEN IEDER WORDEN GEKNUFFELD, BETUTELD, BETAST EN GEKOESTERD EN DAT ZOWEL VRIEND ALS VIJAND WAAKT OVER HUN WELZIJN EN GEBOORGENHEID? WELNU, PASSEBORENEN HEBBEN VAN MOEDER NATUUR ZO 'N ENORME DOGSIJNTWAPENEDEN ONNOZELHEID, JA ZELFS DOMMIGHEID, MEEGEGEGEN, DAT ZE DE MENSEN IN HUN OMGEVING ZO VER WETEN TE KRIJGEN DAT DEZE DAG EN NACHT AL HUN GRILLEN, NODEN EN BEHOEFTE BEVREDIGEN. EN DAT VOLSTREKT ONGEHINDERD EN GEHEEL STRAFPELOOS. NA DEZE, VOOR DE ZUISLINGEN VERRIJKELIJKE, T.W.D. BREEKT DE VOLGENDE PERIODE AAN: DIE VAN DE JEUGD



DOEK DAN MAG DE KLEINE
WERELDBURGER ZICH VERHEU-
GEN IN ALLE AANDACHT VAN
OUDERS EN FAMILIELEDEN EN
WORDEN KOSTEN NOCH MOEI-
TE GESPAARD OM HET
OPSGROEIENDE KIND DE KANS
TE GEVEN IETS TE BEREIKEN IN
HET LEVEN. WAAROM DENK JE
DAT DE JEUGD STEEDS WEER
GENADE VINDT IN DE OGEN
VAN DE VOLWASSENEN?
HOE DENK JE DAT HET KOMT
DAT DE OPSGROEIENDE MENS
MET ZO VEEL BELANGSTEL-
ING EN WELGEMEENDE
BEZORGDEHPD OP ZIJN PAD
NAAR WAGDOM WORDT BE-
GELEID? IK BEN BANG DAT
HET MIJN SCHULD IS, BESTE
OBELIX. IK HEB ER VANAF MIJN
UITZONDERLIJK BEVOORRECH-
TE POSITIE VOOR GEZORGD DAT
DE JEUGD ONWETEND IS EN
DAARDOOR NIET OF NAIWE-
LIJKS PROBLEMEN KENT.
GELUKZALIS DE ARMEN
DER GEEST, OM DE
WOORDEN VAN
MATTHEUS TE
CITEREN.



DE ZIET HET OM JE HEEN GEBEUKEN, WAARDE VRIEND: WANNEER HET KIND OUDER WORDT EN DOOR SCHADE EN SCHANDE EN MET VALLEN EN OPSTAAN HET LEVEN LEERT KENNEN, VERLIEST HET ZIJN ONGEREPT SCHOONHEID, MAAKT ZIJN VROLIJKHEID PLAATS VOOR SOMBERHEID, VERDWIJNT ZIJN ONTWAPENENDE DOMMIGHEID EN RAAKT HET ZIJN TOMELOZE ENERGIE VOOR EEN BELANGRIJK DEEL KWijt. ALS WE DIT LIJN DOORTREKKEN, IS HET VOOR DE GOEDE VERSTAANDER ZONNEKLAAR DAT DE OUDERDOM, DIE VAAK ZO VEEL GEBREKEN MET ZICH MEEBRENGT EN EEN AANSLAG IS OP HET GEDULD VAN DE MANTELZORG, HET LEVEN ER VOOR DE BETROKKENE NIET AANGENAMER OP MAAKT. VAAK GRIJP IK DAN IN EN LAAT IK DE OUDE ZICH LAVEN AAN DE BRON VAN DE VERGETELHEID, WAARDOOR HIJ TERUGKEERT NAAR ZIJN ONBEZORGE KINDSCHAP. DE ZOU MIJ KUNNEN VERWIJTEN DAT HET MEDE DOOR MIJN TOEDON IS DAT HET VERGRIPZENDE DEEL VAN DE POPULATIE ZIJN VERSTAND VERLIEST. MAAR IS DAT NIET ZIJST DATS GENE WAT WIJ ZO OP PRIJS STELLEN IN KINDEREN: DIE ONBEZORGE, ONBEREDENDEERDE EN SPONTANE ONNOZELHEID? WANT EEN KIND DAT SPREEKT ALS EEN VOLWASSEN, WORDT AL SNIJW BE-SCHOUWD ALS EIGENGEREID, UITGLOVERIG EN PEDANT. HOE OUDER DE MENS WORDT, HOE MEER HIJ GENEID IS TOT RETROSPECTIE EN HOE MEER HIJ VIA DE KRONKELIGE PADEN VAN DE GEEST TERUGKEERT NAAR DE GEBORENHEID VAN ZIJN EIGEN LEVEN. *

* VRIJ NAAR DE
LOF DER ZOTHEID
VAN DESIDERIUS
ERASMUS.



?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!
zzzzzzzzzz



5^e SUGGESTIE: IK ZOU GRAAG ZIEN DAT ASTERIX EEN BEETJE MEER MET Z'N TWD MEEGING; EEN PSYCHEDELISCHE ASTERIX, OF ZO. EN WAAROM SPELEN VROUWEN GEEN BELANGRIJKER ROL IN JULLIE VERHALEN? JULLIE ZIJN TOCH NIET VROUWENVRIENDELIJK, OF ZO? AVE, JONGENS!
EEN VROUWELIJKE FAN

DANKZIJ DEZE MAGISCHE BLOEMEN VAN DE DRUIDE, KUNNEN WE DE WOESTE LEGIOENSOLDATES VAN PROCONSULIN DEODORANTA OP EEN FATSJOENLIJKE MANIER BESTRUDEN, OBELIX!



JE HOEFT ZE ALLEEN MAAR EVEN AAN TE RAKEN MET DEZE BLOEMEN, ZEI PANORAMIX. PAS OP! ZE VALLEN AAN!



EN DAN NU DE LAATSTE SUGGESTIE DIE WJ, DE AUTEURS, U GRAAG VORLESSEN. HET IS EEN IDEE OP ESTHETISCH VLAK, DAT ZOMAAAR BIJ ONS OPKWAM. HET IS GEWAAGD, MAAR WJ KENNEN ONZE PERSONAGES GOED, WANT PER SLOT VAN REKENING ZIJN WJ ER DE GEESTELIJKE VADERS VAN. OF NIET SOMS?! MOGEN WJ MISSCHIEEN OOK EEN KEER EEN IDEE HEBBEN? HET IS GEWOON NIET TE GELOVEN! WE ZIJN TOCH VRIJE MENSEN? PRECIES! EN DAAROM DRAGEN ASTERIX EN OBELIX VOORTAAN DROLLENVANGERS...

**ZIJN
DIE AUTEURS
NOU HELE-
MAAL GEK
GEWORDEN
?!?**

POK!
POK!
POK!

POK!
POK!
POK!



Olympisch Lutetia

25 oktober 1986

Tekst en tekeningen Albert Uderzo

In het midden van de jaren '80, riep de burgemeester van Parijs de hulp in van Asterix voor zijn Olympisch project. Jacques Chirac en zijn team wilden de Olympische Spelen van 1992 na J.C. naar Parijs (dat wil zeggen Lutetia) halen. Zijn medewerkers namen contact op met Albert Uderzo voor het maken van een poster en een strip van vier pagina's om de stad Parijs te helpen de steun te verwerven van de Lutetiërs, van de stam der Parisii. Albert maakte een poster, die in 1986 aan alle vlaggenmasten van de hoofdstad hing.

De strip werd gepubliceerd in het inmiddels verdwenen kwaliteitsblad «Jours de France». Parijs werd uiteindelijk niet gekozen door het Olympisch Comité, maar niet iedereen stond na deze operatie met lege handen: het origineel van de poster is nooit aan de auteur teruggegeven... Maar wat geeft het, we hebben er de Eiffeltoren, getransformeerd tot enorme duiventil aan overgehouden en een sluwe schurk, als aanvulling op de boerengalerij.



«Jours de France», n° 1660

Parijs Olympische stad in MCMXCII*

* 1992

ER HEERST EEN GEWAPENDE VREDE TUSSEN DE GALLIËRS IN HET DORP VAN ASTERIX EN DE ROMEINEN IN DE OMRINGENDE LEEGERKAMPEN.



* GALLIËRS DIE IN LUTETIA WONEN EN LATER HUN NAAM AAN PARIËS HEBBEN GEGEVEN.



EVEN LATER VERTREKKEN ONZE VRIENDEN NAAR LUTETIA...



OP DAT MOMENT, IN ROME...



DAAR HOUD JE HET OLYMPISCH COMITÉ IN DE GATEN. DAT BRENGT EEN BEZOEK AAN DE KELTSICHE HOOFDSTAD. ALS JE OOK MAAR DE GERINGSTE AANWIJZING HEBT DAT DE LEDEN HET DAAR NAAR HUN ZIN HEBBEN, DAN GRIJP JE IN. IK GEEF JE CARTE BLANCHE...



ER IS MAAR ÉÉN OLYMPISCHE STAD, EN DAT IS ROME!



NA EEN PAAR DAGEN LOPEN, KOMEN ONZE VRIENDEN AAN IN LUTETIA, DE GROTE LICHTSTAD...







De Gallische lente

17 maart 1966

René Goscinny - Albert Uderzo

René Goscinny zat tot over z'n oren in het werk en vroeg aan Albert of hij een idee kon verzinnen op het thema 'de lente'. Voor de tweede keer schreef Albert een kort scenario.

Hij legde het aan zijn vriend voor, alvorens het te gaan tekenen.



René was verrukt over de uitbeelding van de seizoenen en zo maakte Albert deze twee pagina's alleen, met de bijbehorende omslagillustratie. In feite had Albert zich laten inspireren door zijn kinderjaren, toen hij vaak liep van de Faubourg Saint-Antoine naar de Marché d'Aligre (vlak bij de Bastille, in Parijs). Daar, in de marktkramen, lagen altijd de producten van de verschillende seizoenen. René deed zijn vriend alleen het optreden van Obelix voor de slotgrap aan de hand.

De gallische LENTE

DE LENTE
LAAT OP ZICH
WACHTEN! NOG
STEEDS GEEN WILD,
GEEN EVERZWIM-
MEN...

EN OOK
GEEN ROMEINEN...
JAMMER HOOR!

TEKST:

GOSCINNY

TEKENINGEN:

ADERZO-

**OBELIX!
KIJK!**

EEN KLEIN
MANNETJE!
EN HIJ IS ER
SLECHT AAN
TOE...

AAN Z'N AFMETINGEN
TE ZIEN, HEEFT HIJ NOOIT
EVERZWIM GEGETEN!

WE BRENGEN 'M
NAAR ONZE DRUIDE,
PANORAMIX. DIE
KAN HEM BETER
MAKEN...

HET LIJKT WEL
EEN VESTZAKDRUIDE.
HANDIG, HOOR!

NIET VEEL LATER, DANKZIJ DE GOE-
DE ZORGEN VAN PANORAMIX...

ZOIETS
HEB IK
NOG NOOIT
GEZIEN!

WIE BEN JE,
O KLEINE
MAN?

DENK JE DAT
DIE KLEINE UKKE-
PUKKEN KUNNEN
PRATEN?

NATUURLIJK KUNNEN
ZE DAT, NET ZOALS
GROTE UKKEPUKKEN.
IK BEN DE LENTE...

...DE LIEVELINGSSOON VAN DE GROTE
KOOPLUW, DIE DE VIER SEIZOENEN
OVER DE AARDE UITSTROOIT...

PAG OP, MIJN ZOON!
DE WINTER IS BUITEN-
GEWOON STRENG, DIT
JAAR!

MAAK JE GEEN
ZORGEN! IK ZAL HEM
OVERWINNEN, BIJ TOUTATIS!
NET ALS ALLE ANDERE
JAREN!

EN IN DEZE STELLIGE
OVERTUIGING SPRONG IK
RICHTING AARDE...

EN NU WIL
OUDE SCHELM!
WE GAAN HET
UITVECHTEN ALS
SEIZOENEN ON-
DER ELKAAR!

WACHT MAAR,
WINTER! DE GROND
ZAL JE GALW TE HEET
ONDER DE VOETEN
WORDEN!

JE ZULT
VAN EEN KOUDE
KERMIS THUIS-
KOMEN, KEREL-
TJE!

BENG!



De mascotte

13 juni 1968

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

Voor deze uitgave is dit verhaal voor het eerst gemonteerd tot traditionele strippagina's met vier stroken. Oorspronkelijk is dit avontuur gepubliceerd in «Pilote Super Pocket» en in een tijdschrift, in opdracht van de burgemeester van Romainville, een agglomeratie van Lutetiaanse voorsteden. Met een naam als Romainville (Romeinstad) kon het niet uitblijven dat Asterix en zijn vrienden ooit een uitnodiging zouden krijgen. In dit verhaaltje, met alle basis-ingrediënten uit de avonturen van Asterix de Galliër, wordt Idefix ontvoerd. Hij is sinds «De Ronde van Gallië» Obelix' trouwe makkertje, en bij alle dorpsbewoners even geliefd. De arme Idefix is het slachtoffer geworden van zijn charme. Want wie zou geen hondje willen hebben dat wat milieuvriendelijkheid betreft zijn tijd twintig eeuwen vooruit is? We hebben het immers aan Idefix te danken dat Obelix geen bomen meer ontwortelt!



«Super Pocket Pilote», n°1









Latijnomanie Maart 1973

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo



De campagne, nu al weer dertig jaar geleden, tegen het zogenaamde 'Franglais' (Français/Anglais — Frans/Engels), gaf René Goscinny het idee om de kwestie bij onze Galliërs tot in het belachelijke door te trekken. Deze pagina, getekend door Albert Uderzo, is een indirect antwoord in geestige verpakking op de uitlatingen van Maurice Duval, de grote voorvechter voor het behoud van de Franse taal. Door de parallel te trekken met de Romeinse overheersers en hun latinismen, is dit korte verhaal het meest academische van allemaal, bij Tautatis en wat drommel!

Kiernaast de cover van de eerste Franse uitgave van dit album in 1993 na Chr.

In een paar weken tijd waren de vierhonderdduizend exemplaren uitverkocht. Op 10 augustus 1993

de dag van de start van deze operatie, die was opgezet om de video's van de eerste Asterix-films te ondersteunen, werden de schappen van Hachette-Livre en Les Éditions Albert René bestormd. Het succes van de eerste editie overtrof alle verwachtingen en daarom voelden wij ons verplicht om een meer uitgebreide en completere versie op de markt te brengen.

Deze pagina, die «Latijnomanie» is gedoopt, is net als het merendeel van de pagina's uit de jaren '60, opnieuw geïnk en ingekleurd. Als we het doen, dan doen we het goed!

Bedreigingen? Chantage? Ik snap niet waar je het over hebt...



VOORAL IN DE JAREN 60 VAN DE VORIGE EELW ZIJN ER VEEL VREEMDE WOORDEN BINNENGESLOPEN IN DE NEDERLANDSE TAAL. MAAR DAT IS ELDERS OOK GEBEURD. IN GALLIE. BIJVOORBEELD, ROND DE JAREN 60 (VAN VOOR ONZE JAARTELLING, OF COURSE)...



De auteurs voor het voetlicht

1962 - 1963

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

Terwijl de wereld van de strip tegenwoordig redelijk vast ligt, heerste er in de jaren '60 en '70 een meer anarchistische sfeer, waarin speels werd omgegaan met grafische conventies en tijdbarrières. Dat de auteurs zichzelf opvoerden in de wereld van hun helden, was een min of meer verplicht nummer. Deze stijlfiguur werd door de lezers verwacht en gewaardeerd. Het was een van de mogelijkheden om een bepaalde verstandhouding te scheppen tussen de auteurs en hun lezers. In dit verband hebben René en Albert, net als Marcel Gotlib en vele anderen, pure fantasieverhaaltjes gemaakt waarin zij de tijd-ruimtebarrière doorbraken en

uiteindelijk de ware geschiedenis van de geboorte van Asterix onthulden.



* Het vermogen om te laten lachen: woorden uit een epigram van Caesar over Terentius, een Romeins dichter.

Obelisc'h

07 februari 1963

Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo



(Dit verhaal werd in 15 nummers
van "Pilote" gepubliceerd)
«Pilote», n°s 172 t/m 186.





OBELISC'H

8



OBELISC'H

DE DIKKE KAPITEIN

VRIEND VAN GURCOUF.
DE KEIZER HEEFT OOK
TEGEN HEM GEZEED:
"IK BEN TEVREDEN OVER
JE EN EET NIET ALS IK
TEGEN JE PRAAT!" VAN
EEN VAN ZIJN OVERWON-
NEN VIJANDEN ZIJN DE
WOORDEN: "WAT EEN PECH
DAT WE HEM WEE'
MOESTEN TEGENKOMEN!"

OBELISC'H

HET EVERZWIJN

MET GEZEL VAN DUBAY-
TROUTIN, KAPER DES KONINGS
(LODEWIJK 14e). EEN VAN ZIJN
OVERWONNEN VIJANDEN ZEI:
"WE HEBBEN BEHOE' LUK OP
ONS RONDE' GEK'EGEN!"



OBELISC'H

HEER VAN MENHIR

VOERDE DE HONDERD-
JARIGE OORLOS MET
ZIJN VRIEND
BERTRAND DU
GUESCLIN. VAN HEM
ZIJN DE WOORDEN:
"RARE JONGENS,
DIE ENGELSEN!"



OBELISC'H

GRAAF VAN BRETAGNE

WERD BEROEMD DOOR IN
ZIJN EENTJE DE EERSTE
GLAS BIJ MARIIGNAN TE
WINNEN (1514).



FAMILIEWAPEN:
EVERZWIJN OP EEN
BEDJE VAN KLAFTUK

OBELISK

"DE BEUK ERIN"

STREED IN POITIERS
ONDER BEVEL VAN KAREL
MARTEL. LEIJDE ZIJN
MANNEN TEN AANVAL MET
DE SINDSDIEN BEROEMD
GEWORDEN KREET:
"EROPAF! EROPAF!" ZIJN
TOT DE VIJAND GERICHTE
GMEKBEDEN OM NIET TE
VLUCHTEN, BLEKEN
NUTTeloos.

OBELISK DE VROME

BEHAALDE VEEL ROEM
TIJDENS DE KRIJSTOCHTEN.
BIJ ZIJN THUISKOMST VER-
BAASDE HIJ ZIJN VRIENDEN
DOOR VEERTIEN EVER-
ZWIJNEN TE
VERGLINDEN.



OBELIX

GALLISCHE KRIJGER.

MENHIRHOUWER
EN -LEVERANCIER.
GRONDLESSER VAN
DE DYNASTIE.







Waar halen ze het allemaal vandaan?

Augustus 1993



«Hoe bent u op het idee van Asterix gekomen?»

«Wie schrijft de teksten en wie maakt de tekeningen?»

«Op school was u zeker goed in Latijn, hè?»

«Wie bent u?»

Dit zijn een paar van de vragen die ons, René Goscinny en mijzelf, vaak zijn gesteld. Vragen waarop ik nu nog, bijna vijfendertig jaar na de geboorte van Asterix, moet antwoorden.

Sommige vragen hebben in de loop van de tijd trouwens een iets andere toonzetting ondergaan. Een voorbeeld: «Kunt u eigenlijk leven van die flauwekul?»

En nog later: «U zult wel een boel centen verdienen aan die handel!» Het is misschien een teken dat ons beroep een zekere evolutie doormaakt.

We zijn altijd gevoelig geweest voor de waardering, het enthousiasme en de aandacht die we van de mensen hebben ondervonden. Al in de jaren '60 wilden we graag op onze manier in Pilote een antwoord geven op de vraag: hoe ontstaat een idee?

Mijn antwoord, beste lezer, geef ik u op de volgende pagina.

En dat antwoord ligt besloten in de vraag die ik mij voortdurend stel: «Zouden ze het leuk vinden?»

Albert Uderzo

De geboorte
van een idee
25 oktober 1962
Tekst René Goscinny - Tekeningen Albert Uderzo

«Pilote», n° 157



REEDS VERSCHENEN
BIJ UITGEVERIJ
LES ÉDITIONS
ALBERT RENÉ

ALS STRIPUITGAVE

DE BROEDERTWIST
DE ODYSSEE VAN ASTERIX
DE ZOON VAN ASTERIX
ASTERIX IN INDUS-LAND
DE ROOS EN HET ZWAARD
DE BEPROEVING VAN OBELIX
ASTERIX EN LATRAVIATA

HET PRETPAKKET

BUITEN DE STRIPUITGAVEN

HOE DE KLEINE OBELIX IN DE KETEL
VAN DE DRUÏDE VIEL
DE WERELD VAN ASTERIX DE GALLIËR



EUR 5.99



9 782864 971542

ISBN 2-86497-154-2